

Μιχάλη Κόκκινου “Πλούτωνα και Περσεφόνη”

«Ίσως, κάποτε, άφοβα μάθετε να φοβάστε»

Σπανίως απ' ότι έχετε διαπιστώσει, περνάω ποιητές απ' αυτήν εδώ την στήλη, που η επικαιρομαχία δεν της επιτρέπει και πολλές λυρικές ανασαιμιές...

Όμως, όταν κάτι «καθίσει» στον νου μου για χατίρι σας, τότε κάνω χρήση της εντολής του αείμνηστου Αλέξανδρου Φιλιππόπουλου: «Μη φείδεσαι να προβάλεις τον πολιτισμό. Και μη νοιάζεσαι για ό,τι θα σου καταμαρτυρήσουν, οποιοδήποτε!».

Σήμερα, λοιπόν, σας παρουσιάζω έναν ποιητή σεμνό, που οι στημένοι «ανθολόγοι» και «αναλυτές» τον έχουν αφήσει, φυσικά, «έξω» απ' τα οικεία τους πονήματα. Τον Μιχάλη Κόκκينو, άνθρωπο των Γραμμάτων, με λαμπερές σπουδές και έντονη παραγωγική παρουσία στη λογοτεχνία του Αυτόνομου λόγου.

Ο σημερινός μας τίτλος είναι ένας από τους σημαντικούς του στίχους. Διαβάστε τον ξανά και ξανά και ρωτήστε μετά τον εαυτό σας. Γιατί έτσι και μόνον έτσι πρέπει να δουλεύει μέσα μας η Ποίηση, που πάνε να την εξοβελίσουν απ' την καθεμέρα της διεξαγωγής της ζωής μας οι φαύλοι και ελάσσονες των τελευταίων δεκαετιών σ' αυτόν τον τόπο.

Ο Κόκκινος, λοιπόν, [σαράντα χρονών σήμερα] έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να εντοπίζει ό,τι μας συναποτελεί και αυτό που μας επιτίθεται. Χωρίς «μεγάλα» ανοίγματα και λεκτικές ακροβασίες, απλά και καθαρά, μας πηγαίνει στο κέντρο της σύγχρονης αγωνία. Απ' το βιβλίο του «Πλούτωνα και Περσεφόνη» διαλέγω κάποιους στίχους, οριακής πρότασης προς όλους μας: «Το πηγάδι βρίσκεται κοντά/ και το να σκύψει κανείς σ' αυτό/ δεν απέχει πολύ»... Κι αλλού θα μας θυμίσει τον μεγάλο Αλεξανδρινό: «Τώρα, εμπρός σ' αυτό το κατηφόρι/ όμορφη και ευγενική,/ διαφύλαξε την ψυχή σου».

Το «πηγάδι» και το «κατηφόρι», που μας οδηγούν...

Κι η γενιά του; Η γενιά των «σαραντάρηδων» λοιπόν; «Σμίγει η γενιά,/ αλυσοδένεται, συνυπάρχει και συγχωνεύεται, / μέσα σ' ένα κύκλωμα κλειστό,/ ακάθαρτο και πολυγενές».

Τέτοια αυτογνωσία, τόλμη και πνευματικό θάρρος σπάνια συναντά κανείς στον καιρό μας, τον πνευματικά αφυδατωμένο.

ΕΠΙΜΥΘΙΟ: Όπου «αντάρτης» θεωρείται κάθε ξεβράκωτος και «προβληματισμένος» κάθε προβληματικός!

Δημήτρης Ιατρόπουλος
Εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ», Τρίτη 22/10/2002